

1 NIEUW-LEKKERLAND - KINDERDIJK

Navigatieadres Nieuw-Lekkerland, Klipperstraat 20
Afstand 9 of 15 km
Te zien en te doen werelderfgoed Kinderdijk, vogelkijkhut
Knooppunten 38>39>70>71>37>72>76>77>88>89>43>96>95>32>33>38

Een wandeling rond één van de mooiste werelderfgoederen en dat is niets teveel gezegd. Dit is een wandeling voor een mooie septemberdag. Als de blauwe lucht doorspekt is met witte wolken, indrukwekkende cumulus. Ja, dat is mooi en zo'n dag was het ook nog eens een keer.

Waarom september? September heeft iets van 'pronk', maar ook iets van weemoed. Je voelt dat het afscheid van de zomer nadert. Alles bloeit volop en het is nog overweldigend groen. De appeltjes hangen met rode wangetjes aan de bomen en de rode kolen staan vet te pronken in de volkstuinen, maar toch, ook tere oker tinten beginnen de bomen alweer te kleuren. September is zo mooi en dan juist hier. Bovendien, Kinderdijk is dan wel druk, maar niet overvol. Er komen nog wel toeristen, maar niet meer van die busladingen vol. Daarom september.



info@wandelaar.nl



- Wandelaar.nl: Iedereen loopt ermee weg!

© Jaap de Ruiter - Illustraties & tekst

We vinden een plaatsje voor de auto bij de sporthal aan de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland en lopen vandaar naar de Middelweg. We gaan rechts en lopen deze weg uit tot we bij knooppunt 38 aan de Tiendweg komen. Bij knooppunt 38 gaan we rechtsaf. We komen langs vogelkijkhut 'Adri de Gelder'. De blauwe kiekendief, daar komen veel vogelaars voor. Het is een prachtige verschijning en het is een geweldig gezicht om de vogel over het rietland te zien scheren. Dit gebied een paradijs voor de vogelaars te noemen is niets te veel gezegd. Bovendien, het uitzicht vanuit de vogelkijkhut, ja dat is ook werkelijk prachtig. Blauw water, golvend riet, omlijst door het panorama van de molens van Kinderdijk. Dit beleven op een mooie vóór-najaarsdag, dat is mooi. En dan hebben we het over het mooiste nog niet gehad natuurlijk: de molens van Kinderdijk. We krijgen een voorproefje als we vanuit de vogelkijkhut over een paadje naar de Lekdijk lopen, we komen dan langs de eerste voorbouden van een uniek molenlandschap (en dat uniek mag u letterlijk nemen, want als dit niet uniek is is er niets in de wereld uniek.) We volgen de Lekdijk en komen langs het Heemraadhuys van de Overwaard. Over de Lekdijk komen we bij de ingang van dit molencolplex. De molens van Kinderdijk symboliseren de wijze waarop Nederland met het water omgaat. Nederland is een waterland en grote delen van ons land zou onder water komen te staan als er geen dijken en gemalen waren. Met behulp van allerlei hulpmiddelen heeft de Nederlander zich moeten beschermen tegen alsmaar meer stijgend rivierwater en een dalende poldergrond. In Kinderdijk kunt u zich er een voorstelling van maken hoe de strijd tegen het water zich de laatste 1000 jaar heeft afgespeeld. Molens hebben daar een essentiële rol bij gespeeld. Het is echt niet overdreven om te stellen dat er zonder molens, geen Alblasserwaard zou zijn geweest. Nergens ter wereld vind je nog zoveel molens bij elkaar als hier in Kinderdijk. Zo rond 1740 zijn hier 19 stevige molens gebouwd die tot op heden goed zijn onderhouden en nog steeds volledig in bedrijf kunnen zijn.

Een wandeling uit Wandelpocket 7 van Wandelaar.nl

