

2 ODIJK - WERKHOVEN

Navigatie adres Odijk, De Meent 40
Afstand 12 km
Te zien en te doen Kerken, Kromme Rijn.
Knooppunten 76>75>81>51>49>52>53>55>57>61>62>63>89>85>84>R76

Ach, het is natuurlijk maar fantasie, maar het is wel opmerkelijk dat de Kromme Rijn zich met een sierlijke bocht, alsof ze een 'O' wilde vormen, rond O-dijk slingert. Odijk is letterlijk verweven met de Kromme Rijn. In de nabijheid van een oversteekplaats in de rivier ontstond de nederzetting. Al bijna duizend jaar staat op deze plaats een kapel. Oude prenten laten zien dat het huidige kerkgebouw een restant is van een veel grotere en oudere kerk die al uit de twaalfde eeuw stamt. Die oude kerk leek veel op de St-Stevenskerk in Werkhoven die we straks nog tegen komen. Ze hoorden samen tot dezelfde parochie en werden rond 1230 door de bisschop van Utrecht geschonken aan de St-Servaasabdij in Utrecht. De Reformatie gaat aan deze streek goedgevoel voorbij, de bewoners blijven overwegend rooms-katholiek, maar de kerk gaat wel over in protestantse handen. Vanuit dit Odijk beginnen we onze wandeling. We beginnen op de Meent, lopen in de richting van aflopende huisnummers en krijgen zicht op de katholieke Sint Nicolaaskerk.



Wandelaar.nl: Iedereen loopt ermee weg!



info@wandelaar.nl

Bij de katholieke kerk gaan we linksaf, de Sint Nicolaaslaan in en daarna rechtsaf: de Singel op, deze volgen we en door het Singelpark komen we bij het jaagpad langs De Kromme Rijn. Daarna volgen we de knooppunten. Het is een intrigerende gedachte dat we hier langs de grens lopen van een wereldrijk. In de eerste vier eeuwen van onze jaartelling liep de grens van het Romeinse Rijk, de Limes, dwars door ons land, grotendeels langs de loop van de Rijn. Intrigerend is de vraag hoe het komt dat de Limes tegenwoordig zo in de belangstelling staat. Er wordt bijna vertederd en met bewondering terug gekeken op een rijk dat eigenlijk weinig anders voor ogen had dan om koste wat het kost de wereld te veroveren. Zal in een verre toekomst, ooit, ook zo teruggekeken worden op het Spaanse rijk waaraan wij ons met moeite hebben ontworsteld? Of het Franse? Het Duitse? Om maar niet te spreken over de veroveringen die 'wij' hebben gedaan. Hoe het zij: de Limes is tegenwoordig 'booming business' en dankzij dat gegeven is de bewandelbaarheid er in deze streek wel op vooruit gegaan. Ooit was de Kromme Rijn een breed kronkelend water met zandige oeverwallen, overal geulen met slik, modder en ondoordringbare moerassen. En nu? Een smal lieflijk stromend watertje is al wat er rest van de eens zo machtige rivier die de grens van het Romeinse rijk afbakende. Die grens strekte zich uit over zo'n 7500 km in 20 landen. We lopen langs de Langbroekerwetering en komen bij De Laan. De Laan loopt richting kasteel Beverweerd en het is toch werkelijk een monumentale lindelaan, hier zou Leentje Lielzelotje wel willen leren lopen.



© Jaap de Ruiter - Illustraties & tekst

