

Deel14

Vestzakwandelgids

€ 2,50

Wandelaar.nl

Lopen langs de Linge - 2

Van Acquoy tot Erichem



5 Mooie wandelingen
Duidelijke topografische kaarten
Heldere beschrijving
Wandelpunten

2 Rhenoy - Beesd - Rumpt

Navigatie adres

Dorpsstraat 47, Rhenoy

Afstand

11 Km

Bezienswaardig

Kerken, Linge, Herdenkingskruis

Knooppunten

63>94>62>46>11>79>20>39>63

Een tocht voor een leuk zomerdagje uit. We beginnen in Rhenoy, waar een witgepleisterd gebouwtje dorpskerk staat te wezen, middelpunt van een mooi plaatsje aan de Linge. Als we met onze rug naar de kerk staan en dan 2 keer links gaan, komen we vanzelf op de Lingedijk. Het is hier gewoon een gezellig buurtje. De huisjes kijken uit over de rivier. Het moet een voorrecht zijn hier te mogen wonen, het is een feest hier te wandelen. Kippen scharrelen rond de huizen, een roodborst bakent zijn territorium af met een zacht, maar helder, tsik-tsik en het water weerspiegelt de heldere lucht. Verderop staan de fruitbomen keurig in het gelid. Wat een kleurenfeest is dat toch als eind april een witte zee van bloesem uitzicht geeft op een rijke oogst.







De wandelaar brengt natuurlijk ook een bezoek aan Beesd. We volgen de borden 'centrum' en komen dan vanzelf in de Voorstraat, een mooie winkelstraat in een provinciestadje. De brede straat wordt over de gehele lengte geflankeerd door keurige rijen geschoren linden. Gerestaureerde huizen verfraaien het geheel. En dan is er natuurlijk de kerk. De imposante toren zorgt ervoor dat het stadje al van ver in het oog springt. Hoewel het best wel eens zo zou kunnen zijn dat de stichters van deze stomp een wat spitsere torentje voor ogen stond.

We moeten straks, in het open veld, vanaf de brug over de Linge, eens omzien om zó de stad te bekijken. Dan zien we dat in die spitse toren is voorzien, maar hij staat wel op een andere kerk. En dat is dan zo'n speels gezicht: enerzijds die stevige stompe toren en anderzijds het bijna fragiele kerkje dat probeert haar geringe hoogte te compenseren met een ranke torenspits. Zo wedijveren de twee kerken met elkaar wie nou eigenlijk de langste is, maar ze hebben niet in de gaten dat ze juist samen zorg dragen voor een prachtig stadsgezicht. Direct na de brug over de Linge dalen we het trapje af en komen op de dorpsdijk naar Rumpt. We moeten niet vergeten toch even naar huize 'De Hucht' te kijken. Het Jugendstil tegelwerk boven portaal en ramen is echt fraai en naast het huis staat een poort met daarboven de tekst:



DER. HERR .HAT. MIR .GENOMMEN.

MEIN. GUT .UND. WAS. ER. TUT. IST. ALLES .GUT.

Dan vraag je je toch af, hoe komt zo'n tekst op deze plaats.

We verlaten even de dijk en lopen door het dorp.

Er is alle reden om de twee kerken van het dorp toch ook eens van dichtbij te bekijken.

De toren van de vijftiende eeuwse kruisbasiliek is een monument uit de overgangstijd van Romaanse naar Gotische kerkbouw.

Even verderop vraagt een uniek zaalkerkje onze aandacht. Het is niet het helder wit geschilderde torentje dat zo apart is, maar het niet alledaagse aan dit kerkje is het feit dat pastorie en kerk in één gebouw zijn verenigd. Zo'n bouwwijze kom je zelden tegen.

Als we weer op de dijk komen gaan we richting Grote- en Kleine wiel.



De Linge maakt hier een zwerige slinger. Bij het 'Huis Te Rumpt' loopt een pad naar beneden en aan het eind van het pad staat een hard stenen veldkruis. Het is een nagedachtenis aan Otto van Scherpenzeel, gesneuveld in de strijd tegen de Stichtse krijgsbenden. Als je de teksten rond deze wandelingen leest dan kom je tot de conclusie

dat het, op zijn zachtst gezegd, regelmatig bakkeleien was in deze contreien. Je kunt je zoiets moeilijk voorstellen op een vredige dag als vandaag, je vraagt je af hoe komen mensen ertoe om dit elkaar aan te willen doen en het antwoord? Wisten we het maar.

Maar in oktober 1527 waren troepen van de Utrechtse bisschop hier in de buurt op strooptocht. Dorpen werden geplunderd en burgers vermoord. Op de dijk langs de Linge werden deze krijgsbenden onderschept door Gelderse troepen. Ook Otto van Scherpenzeel was van de partij. Hij stamde uit een oud riddersgeslacht op de Veluwe en woonde in het Huis te Rumpt. Otto sneuvelde tijdens het gevecht, op slechts een steenworp afstand van zijn huis.



Veelzeggend detail: de Utrechtse bisschop tegen wie hij vocht, was nota bene zijn eigen oom. Het herdenkingskruis is opgericht door Otto's broer, de herinneringen zijn vervaagd, de letters nauwelijks leesbaar, maar al meer dan vier en een halve eeuw trotseert dit kruis hier weer en wind. Een mens kan alleen maar dromen juist op zo'n plekje zolang in herinnering te blijven.

*Int Iaer MVcXXVII Op Sunte Severynsdach
Op't te Rempt Blef*

*Doot Ot van Scerpezeel - Lefft XXVI
Byt Voer Dye Zyel Om Gods Wyl.*

Vertaald in hedendaags Nederlands staat er:
*In het jaar 1527 op Sint Severijnsdag (= 23 oktober)
Op het Rumpt bleef
Dood Otto van Scherpenzeel - leefde 26 jaar
Bid voor zijn ziel om Gods wil.*

Buiten het dorp ligt de Molendijk, maar van de molen rest nog slechts een peperbus. Jammer toch, want hoeveel zal een complete molen hier niet bijdragen aan de schoonheid van dit toch al zo gezegende landschap. Aan het eind van de dijk gaan we rechts over de brug, terug naar Rhenoy. De essentie van wandelen is even alles laten lopen.

