

Deel 10

Vestzakwandelgids

€ 2,50

Wandelaar.nl

Kromme Rijnstreek

Eiland van Schalkwijk



5 Mooie wandelingen
Duidelijke topografische kaarten
Heldere beschrijving
Wandelknooppunten

4 SCHALKWIJK – VERLOREN KERKHOF

Navigatie adres	Schalkwijk, Groeneweg
Afstand	8 km
Bezienswaardig	Laarzenpad door de uiterwaarden van de Lek. Gesloten van 1 oktober tot 1 april.
Knooppunten	51>49>48>64>62>65>60>61>51

Een wandeling kan twee gezichten hebben. Dit is er één met twee gezichten. Enerzijds is dit een wandeling met een fenomenaal zicht over de majestueuze rivier, anderzijds lopen we door een bijna intieme eikenlaan.



Enerzijds is dit een wandeling die herinnert aan een verdrietige bladzijde uit de geschiedenis, anderzijds lopen we door ongekend uitbundige natuur. Ik liep deze wandeling 2 keer: in feestelijk juni én op een mistroostige januaridag en het bezoek aan het Werk aan de Groeneweg was juist toen best aangrijpend. Enige tijd geleden las ik tijdens een wandeling langs de Poppyfields in Vlaanderen een gedicht, het gaf een beklemmend gevoel. Hetzelfde gevoel overkwam me hier, bij het Werk. Deze historische loopgraven brengen je terug in een tijd waarvan je liever niet zou willen weten. Wandelend door de loopgraven zag ik een grote opening in de bunker waar de soldaten in moesten schuilen en ik zag in gedachten hoe een handgranaat naar binnen werd gegooid, voelde mee met John McCrae en de onzin van een vernietigende oorlog trok huiveringwekkend door mijn lichaam.



In Flanders fields

*Klaprozen bloeien in Vlaanderland,
Tussen kruisen in een lange rij
Ze staan in streng verband,
Die doden dat zijn wij.*

*De leeuwerik zingt trots hoog in de lucht
Tussen het gebulder van de kanonnen door
Wervelt hij zijn vlucht.
Wij leefden eens als jij, kusten en werden gekust
Voelden op onze huid de dauw,
De zon ging onder helder, flauw en grauw
Maar wij vonden hier voor eeuwig vrede en rust.*

*Geef de fakkel door en zeg telkens weer
als klaprozen bloeien aan de rand
van de weg, zij slapen hier niet meer
en Klaprozen bloeien in Vlaanderland.*

Dit is een vrije vertaling van het gedicht 'In Flanders Fields'. Het is een indrukwekkende herinnering aan WO I van John McCrae, Canadees legerarts. Hij schrijft het na de dood van zijn goede vriend luitenant Alexis Helmer. Helmer sneuvelt op 2 mei 1915, na de ontploffing van een granaat tijdens een Duitse aanval. McCrae staat zijn vriend bij tijdens diens laatste momenten. Rouw en oorlogstrauma vormen de inspiratie voor het gedicht dat hij schreef.



De Hollandse waterlinie is ter verdediging geweest en dat verdedigt ook haar bestaansrecht. Maar ik kan niet door Werk aan de Groeneweg lopen zonder aan zulke dingen te denken. De hoogstam fruitbomen maken het decor in de winter nog grilliger, nog intenser. Kale stammen staan als vallende soldaten gebeiteld tegen een asgrauwe lucht. In het voorjaar echter staan ze met hun bloesem in een schril contrast met de gebeurtenissen uit het verleden. Het werk bestaat uit kleine betonnen kazematten die bedoeld waren als post voor één schutter. De grotere bunkers zijn schuilplaatsen voor een groep. Het verdedigingswerk heeft nog haar oorspronkelijke vorm. En bij sommige bunkers kun je zelfs een blik naar binnen werpen. (sommige bezoekers nemen dat letterlijk.)

We lopen langs de Lek door de Steenwaard. Oude strangen zijn weer uitgegraven. Daardoor heeft de rivier bij hoog water meer ruimte. De Steenwaard trekt veel vogels, ganzen en verschillende soorten eenden. Een bijzonderheid van de Steenwaard is de watergentiaan. De bloemen leggen in de zomer een geel waas over de poelen.

Bij de Scheidingsweg verlaten we de dijk. De Hoge Wierde doet even denken aan Friesland. We gaan op de driesprong links. Komen op de Achterdijk, Als deze een scherpe bocht maakt dan moeten we toch ook even linksaf, de doodlopende weg in, naar het “Verloren Kerkhof”. Het is een paretje met rietmoeras en elzenbosjes. De naam is ont-



leend aan de tijdelijke begraafplaats die hier is geweest voor onbekende (“verloren”) overleden personen. Voor zover bekend is er éénmaal iemand begraven.

Het leukste hier is wel de ijsvogelwand en of ze er nou zijn of niet, elke keer als je kijkt heb je toch weer dat stukje ingehouden spanning: ‘zal er één zitten?’

Eiland van Schalkwijk



Vestzakwandelgids 5 wandelingen op het Eiland van Schalkwijk

Vestzakwandelgids Eiland van Schalkwijk

Deze gids biedt 5 gevarieerde wandelingen in een historisch stukje Nederland

1	Tull en 't Waal	Verdronken Bos	10 km
2	Schalkwijk	Vuylcop	9 km
3	Schalkwijk	De tuin van Jonkheer Ram	5, 9, 13 km
4	Schalkwijk	Steenwaard, Verloren kerkhof	8 km
5	Wijk bij Duurstede	Wijkerbroek	14 km

Het startpunt is eenvoudig via uw navigatie te bereiken.

Duidelijke kaartjes en heldere beschrijvingen maken het moeilijk om te verdwalen.

Geniet van dit prachtige landschap en bekijk de wereld vanuit het bermperspectief.



***Met deze gids kan uw batterij niet leeg
raken,
u kunt hem er alleen maar mee
opladen.***

