

Wandelaar.nl Betuwe Heukelum



Wandelaar.nl

Wandelen in stappen

Betuwe HEUKELUM aan de Linge

Navigatie adres : Heukelum, Voorstraat

Afstand : 11 km

Bezienswaardig : Kerk, Koornwaard.

1 We beginnen bij de kerk. Vanaf de kerk gaan we naar de Lingewal.

2 We lopen om het haventje heen naar de Appeldijk.

3 We lopen de Appeldijk uit tot aan het terrein van de Koornwaard. Even na de Koornwaard nemen we een smal paadje rechtsaf, (bordje Orchideeënroute) het brengt ons naar een van de mooiste stukjes die een mens kan bewandelen. Het prachtige natuurgebied Koornwaard. We lopen met een mooie krul met de Linge mee, om de Appeldijkplas heen.

4 We vervolgen onze weg over de dijk die parallel loopt met de Groeneweg.

5 Na ruim 1 km gaan we rechtsaf, juist voorbij de splitsing van de Achterdijk. Tussen de 2 plassen door lopen we weer naar de Appeldijk.

6 We gaan hier rechtsaf, terug naar het dorp.

U kunt deze wandeling ook in tweeën splitsen, Begin dan bij de parkeerplaats bij de brouwerij in de Koornwaard.

Let op! Van 1/11 tot en met 1/3 is natuurgebied de Koornwaard gesloten in verband met overwinterende vogels



Wandelaar.nl

Illustraties en tekst: Jaap de Ruiter Kaarten: Topografische dienst Apeldoorn © wandelaar.nl mail: info@wandelaar.nl



Betuwe HEUKELUM aan de Linge

Soms vraagt de wandelaar zich af: 'zijn er nog plekjes in de omgeving die de moeite van het wandelend verkennen waard zijn?' Dan ligt daar zomaar Heukelum, een pracht van een ministadje in de veilige omarming van moeder Linge.

We beginnen bij de kerk. Van de middeleeuwse parochiekerk is het eenbeukig koor met twee latere dwarskapellen over gebleven. Het graf van een voorname familie droomt buiten de kerk, voor het koor, in druilerig weer. Vanaf de kerk gaan we naar de Lingewal. We lopen om het haventje heen naar de Appeldijk.

De Appeldijk, stellig één van de mooiste dijkjes die een mens kan bewandelen. Het is tussen voorjaar en zomer. De bloesem heeft plaats gemaakt voor tientallen appeltjes. Ze glimmen als de wangetjes van een peuter bij moeder achterop de fiets. De vlier langs het dijkje is niet zo vlot, die bloeit nog honderd uit. De bloemen steken als een fijn Brugs kantkloswerkje af tegen een grijze lucht. We lopen de Appeldijk uit tot aan de het terrein van de Koornwaard. Ooit stond er een steenfabriek, dat is duidelijk. Misschien zijn de grote plassen die we straks passeren wel uitgegraven om er mooie Heukelumse stenen van te bakken. Wie zal het zeggen?

Hoe het zei, een smal paadje brengt ons naar één van de mooiste stukjes die een mens kan bewandelen.



Dit beleven op zo'n 'volle Gorters meidag', dat is een ongekend genoeg. (Gorter, wie kent hem nog? Hij dichtte het gedicht mei. De eerste zin alleen al werd onsterfelijk: *'Een nieuwe lente en een nieuw geluid.'*)

Mei is een gedicht over de Nederlandse natuur. Het is het leven van de maand mei in de gedaante van een jong meisje. Het gedicht verhaalt haar leven. Hier moet Mei gelopen hebben, het kan niet anders. Ik zie haar lopen, jong, fier met blonde krullen.

We lopen met een mooie krul met de Linge mee. De zon schijnt, de kaden en wallen zijn sneeuw wit van madelief, fluitekruid en meidoorn. Een bootje komt voorbij. Het is feest, feest. Dit is mei. Maar het is duidelijk, in de verte is regen op komst. Wat maakt het uit, zo heeft de rivier ook haar charme. Bellen bubbelen en borrelen op het water, maken kleine



ruimtevaartuigjes op het oppervlak, het zijn UFO's van een verre planeet. Met een beetje fantasie kom je overal en eenmaal terug in het dorp staat er de leugenbank voor een moment van bezinning. Dit is het uur van de waarheid. De linde doet dienst als paraplu.

'Wie is de grootste leugenaar van Heukelum?' vraag ik de man op de bank. *'Misschien ik wel, maar nou lieg ik'* is het gevatte antwoord. We maken een praatje. De man die nog nooit zijn kleine stad verliet en de wandelaar, beiden zwervers op de vierkante meter, ontmoeten elkaar. *Je hoeft niet ver te gaan om het alledaagse achter je te laten.*

12
34

We vervolgen onze weg langs de Molenkade en Kruissteiger. Via de 'wandelpromenade' komen we op de Lingewal.

Een stukje bonuswandeling: We wandelen over het smalle pad naar het kasteel. Het is een achttiende eeuwse landhuis. Ooit gesticht door, hoe kan het anders, één van de Jannen van Arcel. Dit kasteel was het laatste door de Van Arcels bewoonde landgoed. Het landhuis is gebouwd rond de toren van het middeleeuws kasteel. In het midden van de voorgevel is de oorspronkelijke ingangstoren van het kasteel nog herkenbaar.

Aan het kasteel is een mooie legende verbonden. Volgens overlevering zag de stamvader van het roemruchte riddersgeslacht Van Arckel in de twaalfde eeuw een koppel zwanen landen en kreeg hierbij een visioen dat hij op die plek een burcht voor zijn nageslacht moest bouwen. Zo verrees de Merckenburgh en nam begin dertiende eeuw de eerste Van Arckel als Heer van Heukelum bezit van de Heerlijkheid.

Het stadje Heukelum markeert de meest westelijke punt van de Betuwe. Direct voorbij het voormalig gemaal en de Kolenschuur gaan we rechtsaf, een laantje door het veld. Aan het eind weer rechts, terug naar het stadje. Van hieruit gezien geeft de helder witte ophaalbrug het slot nog meer aanzien.

Heukelum: kleine stad, grote pracht.



Give him a pint!

Heeft u plezier beleefd aan de wandeling? Doe dan een pilse voor Wandelaar.

Wandelaar-nl
nl33knab0256028192

info@wandelaar.nl Kaarten Kadaster Apeldoorn © wandelaar.nl



Wereldreizigers

*Er zijn mensen die naar warme landen reizen,
maar ze weten, eenmaal thuis,
niets te vertellen
dan de longdrink prijzen
en verder
spreken hun bruine vellen*

*Maar je hebt ze ook
die een voettocht ondernamen
naar een gehucht onder de rook
van de grote stad
en kwamen thuis met verhalen
alsof het gehucht
geschiedenis geschreven had.*